



Afgelopen vrijdag 1 maart is na een kort ziekbed overleden Maarten Holterman ten Hove, afgelopen 8 jaar de mantelzorger van Coby.

Wij kennen hem allemaal als de enthousiaste man in de keuken, die van Coby's heerlijke maaltijden prachtige buffetschilderijen maakte, wanneer wij voor een cursus te gast waren...
Het zal stil zijn zonder hem!

De laatste dagen heeft hij intensief contact gehad met Coby als voorbereiding op zijn afscheid van het leven. Ze belden elkaar dagelijks over een pagina van het mooie boek 'Woorden en beelden van troost', waarin Maarten dagelijks een bladzijde opensloeg voor troost en inzicht. Hij zelf schreef hier het volgende over:

Lieve Coby,

Toch nog even een verhaaltje hoe ik / wij het blauwe boek hebben gebruikt.

GOEDE MORGEN EN IEDERE MIDDAG OF AVOND VAN DE DAG

Als ik dit schrijf, ben ik in een Hospice, waar ik ontzorgd word.

Iedere ochtend als ik wakker word, sla ik in

WOORDEN EN BEELDEN VAN TROOST van Coby Schasfoort

de pagina van de dag open (kan ook op andere momenten) door door het boek te bladeren.

Dan verschijnt er een tekst en een plaat.

Ik bestudeer de tekst en de aquarel, laat het op me inwerken en ga koffie halen.

Vervolgens bel ik Coby om contact te houden en dit zorgt voor een mooi gesprek.

Ik bel iedere ochtend, we wisselen wat ochtendperikelen uit en dan lees ik haar voor van de opengeslagen pagina.

Daar kunnen we ons samen over verbazen, verwonderen en elkaar uitleggen wat het voor ons en elkaar betekent.

Het is inmiddels een ritueel geworden en een mooi begin van de dag.

Wat heerlijk om zo met elkaar te communiceren en in verbinding te staan...

Maarten

Coby: "We sluiten die tijd af in dankbaarheid voor wat we hebben geleerd!"

Rust zacht Maarten en bedankt voor alles!