

Metgezel

Deze plant kwam mij te hulp op de dag na de uitvaart van mijn bijzondere man. Die dag liep ik in de ochtend nog een keer langs het pad in de tuin waarlangs zijn lichaam was weggedragen.

De begonia's bloeiden uitbundig in hun potten. En plotseling stond ik doodstil en bijna ademloos te kijken naar een plant die ik daarvoor nog nooit had zien

bloeien. In volle bloeistond daar een groen-paarse Aronskelk Ook wel 'Jan op de preekstoel' genoemd. Je moet weten dat mijn man een priester in functie was, voordat hij uit zijn ambt ontslagen werd om met mij te trouwen.

Bij de priesterwijding wordt gezegd 'Priester zijt gij in eeuwigheid'. De wijding kan je nooit ontnomen worden En dat geldt voor alle religies. Priesters en Priesteressen blijven dat in eeuwigheid. Maar laat ik nu de essentie van de plant aan het woord laten: Mijn diepe wens:

ik wil mijn naam veranderd zien van 'Jan op de preekstoel' tot 'Metgezel'.

De naam preekstoel is metaforisch.

En de Jan die erin staat is natuurlijk ook een metafoor.

Mooi bedacht overigens.

Maar mijn niet metaforische energetische essentie verbonden aan deze plant is de volgende:

Een ware priester is een Metgezel.

Dat voel en zie ik zo.

De preekstoel zoals gebruikt in kerken. kloosters en andere zogenaamde Godshuizen is verworpen tot een holle klankkast.

De verplichte woorden die door welk religieuze instituut dan ook worden voorgeschreven en die vanaf de 'kansel' klinken. hebben geen enkele betekenis meer omdat ze ontdaan zijn van liefde en geloof in blijheid in vrede.

Daarom wil ik liever je Metgezel zijn. Een essentiële hulp in je leven.

Ik wil je duidelijk maken dat alle religies, hoe verschillend ze ook lijken in voordracht, verschijning en uiterlijk vertoon, in wezen hetzelfde zijn.

De eeuwige essentie van alle religies is:

'Wat gij niet wilt dat U geschiedt; doe dat ook een ander niet'.

Dat is een eenvoudige van God gegeven opdracht.

Een opdracht zo eenvoudig dat het moeilijk is om erin te geloven.

Ik wil je Metgezel zijn bij alle keren dat je aan deze opdracht twijfelt.

En daar heb ik geen preekstoel voor nodig.

Amen

Bamboe bloesem

Op dezelfde dag dat ik 'Jan op de preekstoel' tegenkwam bloeide ook de bamboe. De essence van die bloesem heb ik zonder tekst toegevoegd aan de Metgezel. Bij wijze van stok en stut en knapzakdrager.

Uit: Woorden en beelden van troost