

Songtekst van "O Que É, o Que É?" van Gonzaguinha

Ik blijf bij de puurheid
van de reactie van de kinderen.
Het is het leven, het is mooi.
En het is mooi

(Refr.)

*Om te leven en je niet te schamen
Om gelukkig te zijn
Zing en zing en zing
De schoonheid van
een eeuwige leerling zijn
O mijn God!
Ik weet het, ik weet
dat het leven
veel beter zou moeten zijn en dat het zo zal zijn
Maar dat weerhoudt mij er niet van om te herhalen
Het is mooi, het is mooi En het is prachtig*

En het leven
En wat is het leven?
Zeg het, mijn broer.
Ze is de hartslag.
Ze is een zoete illusie, hé!
Maar hoe zit het met het leven?
Is het verwondering of lijden?
Is ze vreugde of spijt?
Wat is het? Wat is het?
Mijn broer
Er zijn mensen die zeggen
dat ons leven
niets ter wereld is.
Het is een druppel, het is een tijd
die niet eens een seconde duurt.
Er zijn mensen die zeggen
dat het een goddelijk
diep mysterie is.
Het is de adem van de schepper
in een houding vol liefde
Jij zegt dat het strijd en plezier is.
Hij zegt dat het leven leeft.
Ze zegt dat het beter is om te sterven.
Want geliefd is dat niet.
En het werkwoord is lijden.
Ik weet gewoon dat ik op het meisje vertrouw
En in het meisje leg ik de kracht van het geloof
Wij zijn degenen die het leven maken
Zoals je kunt, of kunt, of wilt
Altijd gewenst
Hoe verkeerd het ook is
Niemand wil de dood
Alleen gezondheid en geluk

En de vraag draait
En het hoofd schudt
Ik blijf bij de puurheid
Van het antwoord van de kinderen
Het is het leven, het is mooi
En het is mooi

(Refr.)

*Om te leven
En je niet te schamen
Om gelukkig te zijn
Zing en zing en zing
De schoonheid van
een eeuwige leerling zijn
O mijn God!
Ik weet het, ik weet
dat het leven
veel beter zou moeten zijn en dat het zo zal zijn
Maar dat weerhoudt mij er niet van om te herhalen:
Het is mooi, het is mooi en het is prachtig*

Leef
en schaam je niet
om gelukkig te zijn